

Aanmelding tot 1 oktober bij:
Mevr. Kiki Kint
e-mail kikikint@xs4all.nl
of 0251-769046 / 06-24603829
of d.m.v. bijgevoegd opgave formulier.

**Werkgroep op initiatief van de Vereniging voor
Pastoraal Werkenden (VPW):**
Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en
Jan Verbruggen.

*Heeft u een interessant project in uw parochie en
wilt u dat delen met anderen, neem dan contact op
met de werkgroep!*



Plaats van samenkomst:
Sint Willibrorduskerk
Westerweg 267
1852 AG Heiloo

GELOVEN IN HET ALLEDAGSE ...!



12 oktober 2019

Derde dag van ontmoeting en bemoediging voor vrijwilligers, pastores, predikanten, bestuurders en andere belangstellenden georganiseerd door de Vereniging van Pastoraal Werkenden in Noord-Holland.

GELOVEN IN HET ALLEDAAGSE ...

Een Westfriese spreuk luidt: Alles op sun taid, nei de kerk en nei de maid!

Oftewel je hebt de zondag én de andere dagen van de week. Op zondag ga je naar de kerk - altijd, vaak of soms - en ben je bezig met je geloof. Op de andere dagen leef je met je familie, ga je naar je werk of naar school, doe je vrijwilligerswerk en zoek je vertier. Zijn het twee gescheiden sectoren van ons leven? Dat denken wij misschien, maar dat is natuurlijk niet zo. In de viering op zondag komen wij om getroost, bemoedigd, bevestigd en uitgedaagd te worden met (bijbel)verhalen, ge-beden en liederen. We horen over het verhaal van God met zijn mensen vroeger en nu. Het is een ontmoeting met God én met elkaar. Wat wordt aangereikt nemen we mee het leven van alledag in. We ontdekken vaak dat wat we aan geloven meekrijgen door de week verloren gaat, niet werkt of vergeten wordt. Daarom gaan we op zondag opnieuw naar de kerk om opnieuw te leren hoe wij ons geloven handen en voeten kunnen geven op de plek waar wij wonen en werken.

Hebben wij zo met vallen en opstaan een woord - een daad voor de wereld in het klein - in het groot misschien? Komt geloven in het alledaagse zo aan het licht?

Je kunt geloven in het alledaagse echter ook anders verstaan. Je kunt instemmen met onze paus Franciscus, die zegt: God kun je nergens ontmoeten als je Hem niet éérst ontmoet hebt in de gekwetste, beledigde en beschadigde mensen die je op je weg door het leven ontmoet. Als je zo denkt én doet hef je de

scheiding tussen de zondag en de dagen van de week op. Dan sta je door je geloven in het "en toch!..." open voor God, die ons voortdurend oproept te werken aan een bewoonbare aarde voor iedereen op zondag én op alle dagen van de week.

PROGRAMMA:

10.00 u inloop - koffie

10.30 u welkom - lied

10.35 u inleiding door Alain Verheij (1989), schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd 'Theoloog des Twinterlands'. Hij is theoloog en bijbelwetenschapper en studeerde aan de universiteit van Leiden. Verheij is lid van het Theologische Elftal van Trouw en is regelmatig te horen als radiocommentator bij de KRO/NCRV.



11.30 u pauze/ koffie/ thee

11.45 u presentaties - werkwinkels (eerste ronde)

12.30 u pauze - neem zelf je lunchpakket mee! soep, fruit en (karne)melk worden aangeboden. Tijdens de lunchpauze ontmoetingen rond de informatietafels.

13.15 u presentaties - werkwinkels (tweede ronde)

Presentaties – werkwinkels

1) Met Alain Verheij doorpraten over zijn inleiding

2) Zingen met Wilna Wierenga en Felicity Goodwin
Zij werken voor het Nieuw Lied Fonds.

3) 'God vinden in het alledaagse; God vinden in je kerkgemeenschap' We gaan we op zoek naar waar we God vinden (of sporen van God) in ons leven van alledag. Hoe/waar vinden we inspiratie en kracht in een gemeenschap om dat met anderen te delen en het verhaal van God en mensen verder te brengen? o.l.v. Leo Mesman

4) Shockerende, controversiële en misbruikte Bijbelverhalen: Abraham moet zijn zoon Izaak offeren, van Paulus moeten vrouwen zwijgen. Of toch niet? Wat moet je ermee? o.l.v. Nico Smit.

5) Geen leven zonder - nieuwe - rituelen!
Op zoek naar de onmisbaarheid en kracht van oude én nieuwe rituelen voor in de liturgie én het leven van alle dag. o.l.v. Ko Schuurmans

6) In het kielzog van het evangelie o.l.v. Jan Verbruggen met medewerking van Bert Haring (slachtofferhulp) en Anne de Bruin (stille rapers – ziet u ook veel zwerfvuil?)

14.00 u viering van Woord en Gebed

14.30 u afsluiting van de dag onder het genot van een drankje

**Kosten: € 7,50 te voldoen bij binnenkomst
Koffie, thee, soep, (karne)melk en fruit zijn gratis.**